

Teleurstelling verbijten. Op naar 2021!

Volgend jaar wordt 75+1 jaar vrijheid gevierd!

In samenspraak met de gemeente is door de projectgroep '75 jaar Vrijheid Alphen aan den Rijn' besloten om de meeste activiteiten in het kader van 75 jaar vrijheid naar volgend jaar door te schuiven.

Gezien deze tijd zal de boodschap van vrijheid des te sterker zijn.

Activiteiten schuiven door

"De kracht van het verhaal zit in het totaal van het aanbod en daarom verschuiven we het gehele programma naar volgend jaar," vertelt projectleider Bernadette Verhoef namens de projectgroep 75 jaar Vrijheid Alphen aan den Rijn. "Dit betekent dat geplande activiteiten zoals de tentoonstellingen, de expositie van kunstenaars, de lesbrief voor basisscholen en de borden langs een speciaal uitgezette fietsroute nu niet zullen plaatsvinden. Heel misschien kan ook het theaterevenement 'Het wordt zomer' volgend jaar doorgaan, maar die beslissing is nog niet genomen".

Sneu voor organisatie en inwoners



Mapje waarin de distributiebonnen werden gesorteerd

"Het doet natuurlijk pijn dat het dit jaar niet door kan gaan", vervolgt Bernadette. We hebben als projectgroep veel werk gehad aan de voorbereidingen en om een maand voor het einddoel alles te stoppen druist natuurlijk in tegen alle verwachtingen. Wij zijn echter van mening dat nu doorzetten op geen enkele manier past binnen de crisis waarin ons land en onze ge-

meente momenteel verkeerd. Wij hopen iedereen volgend jaar alsnog in gezondheid te kunnen uitnodigen voor de viering van '75+1 jaar vrijheid Alphen aan den Rijn'."

Boek 75 jaar vrijheid, 75 beelden

Volgende week komt wel het speciaal voor de viering geschreven boek '75 jaar vrijheid, 75 beelden, 1940-1945' uit. Dit boek is geschreven door Bernadette samen met gemeentearchivaris Arjan van 't Riet. In dit boek brengen de auteurs de Tweede Wereldoorlog en bevrijding in de acht kernen van de gemeente in woord en beeld onder de aandacht. Het boek zal 15 euro gaan kosten en wordt bij de historische verenigingen en enkele winkels verkocht. Er wordt een bezorgservice opgezet zodat ook ouderen die nu niet de deur uit kunnen, het boek kunnen lezen. Hierover volgende keer meer.

Aangepaste dodenherdenking

De gemeente Alphen aan den Rijn heeft, in navolging van het landelijk comité 4 en 5 mei, besloten de aanstaande 4 mei her-

denking te versoberen. Voor Alphen aan den Rijn betekent dit geen herdenking bij het Indië- en Joodsmonument voorafgaand aan de nationale herdenking.

Om 20:00 uur zal alleen Burgemeester Spies een krans leggen bij het verzetmonument aan het Burgemeester Visserpark. "Er vindt op dit moment overleg plaats over hoe in de dorpen, zoals ook die van voor-

Van Elswijk Auto's

BOSCH Service Car Service

Nieuwe en gebruikte auto's
Service en reparatie (alle merken)
Garantie op reparaties
Ruiten en Bandenservice
APK en Airco-controle
Klaar terwijl u wacht!

www.vanelswijk.nl

NVM

V/D Sijs makelaardij
ALTUD IN DE BUURT

UW WONING
OOK SUCCESVOL
VERKOPEN?

Bel voor een gratis waardebepaling
T 0172 - 53 49 41 - INFO@VDSM.NL



Het pakje sigaretten is uitgeworpen door de Royal Air Force op 31 augustus 1941 op de verjaardag van koningin Wilhelmina.

malig Rijnwoude, een zinvolle, publiekvrige dodenherdenking kan worden georganiseerd.

Hou de website www.75jaarvrijheidaphenaandenrijn.nl in de gaten voor het laatste nieuws.

Ophalen oud papier



| plaats | datum | door vrijwilligers van |
|------------------------|--------|------------------------|
| Koudekerk aan den Rijn | 18-apr | KNA |
| Hazerswoude-Dorp | 2-mei | TTV Avanti |
| Benthuizen | 7-mei | Jeugd Raad HG |
| Hazerswoude-Rijndijk | 9-mei | Jeugd Raad PKN |

Wilt u het papier voor 9.00 uur gebundeld of in een kartonnen doos langs de weg zetten? Kassabonnen en vervuild papier horen bij het restafval!

Mastop totaaltechniek bv

| zonnepanelen | LED verlichting | www.mastop.nl |

Albert Heijn Beugelsdijk

Méer dan boodschappen!

Oude Gemeeneweg 5-7, 2391 BE Hazerswoude Dorp
Openingstijden: maandag-zaterdag 8-20 (vrijdag 21) zondag 12-19

Familieberichten

*Ik bouw op U
Mijn schild en mijn verlosser
Niet eenzaam ga ik op de vijand aan
Sterk in uw kracht gerust in uw bescherming
Ik bouw op U en ga in uwe naam*

Verdrietig, maar dankbaar voor alles wat hij voor ons heeft betekend, geven wij u kennis van het overlijden van mijn lieve man, onze vader, grootvader en overgrootvader

Johannes de Kort

* 4 december 1939

† 8 april 2020

H. de Kort-de Peinder

Nanja en Jan-Willem
Cynthia en Tony, *Naomi*
Joey

Alice
Raynor
Lisa en Mitchell, *Desmond, Terrence*

Joke en Jan
Emma en Gert
Jop

Ard en Maaike
Auke
Freek
Nynke
Sjoukje

Torenstraat 18
2391 BT Hazerswoude-Dorp

De begrafenis heeft inmiddels plaatsgehadt.

ROUWLOODS

UITVAARTBEGELEIDING

24 uur per dag
bereikbaar!

www.rouwloods.nl
info@rouwloods.nl
06-30145349



*Ik loods je er
graag doorheen*
Saskia Wester



respectvol
en
betrokken



Uitvaartzorg Verkleij

telefoon 0172-213120 mobiel 06-11263031

Zinkeling 77, 2771 NZ Boskoop.

www.uitvaartzorgverkleij.nl e-mail: info@uitvaartzorgverkleij.nl



Winnaars Paasactie Bakker Ammerlaan!

Afgelopen weken hield Bakker Ammerlaan een leuke paasactie voor kinderen, 'Knutsel, teken, verf jouw Elmoji'.

Ze konden hun Elmoji zo leuk, gek, mooi mogelijk versieren en inleveren in de winkel.

Op Goede Vrijdag zijn de prijswinnaars bekend gemaakt en hebben zij hun prijs in ontvangst genomen...een Elmoji van chocolade.

Met aandacht betrokken



Ammoniet
Uitvaartbegeleiding

ammonietuitvaart.nl

Wilhelminalaan 1, Alphen aan den Rijn 0172 - 41 66 63

voorheen: Uitvaartbegeleiding
Jacqueline Vegt

GEEN REÛNIE 50 JAAR SPRINGPLANK OP 13 JUNI 2020

In verband met de corona maatregelen gaat de eerder aangekondigde reünie voor het 50-jarig bestaan van O.B.S. De Springplank uit Hazerswoude-Dorp op 13 juni a.s. niet door.

Het is de bedoeling om in de toekomst alsnog een reünie te organiseren. Naar een nieuwe datum zal worden gezocht als de corona crisis over haar hoogtepunt heen is. We zullen u hiervan via o.a. de Groene Hart Koerier, de website van De Springplank en Facebook op de hoogte brengen.

Reüniecommissie O.B.S. De Springplank.

Kleine advertenties

Voor alle advertenties is een kleine bijdrage in de exploitatie van de Groene Hart Koerier verschuldigd. Deze bedraagt 2 euro en kan worden gestort op Iban nr. **NL37INGB0006259928**

Er zijn 3 rubrieken: te koop, gevraagd en diversen. De rubrieken te koop en gevraagd kunt u per mail, per post en in de kopijbus versturen/inleveren. De rubriek diversen kunt u **ALLEEN PER MAIL** inleveren! Dit i.v.m. misbruik in het verleden (we zijn daarom ook gestopt hiermee) maar door een afspraak met de provider hebben we de rubriek diversen weer kunnen opstarten.

TE KOOP

TWEE BUGGYS in uitst. staat. de ene is grijs/wit (Quinny) en de andere rood (Chicco) Eenv. inklapb. 10 euro p.st. **tel 06-51566651**

GLIJBAAN, Little Tikes blauw/rood kunststof. i.pr.st. Nog jaren speelplezier in iedere tuin. 10 euro **tel 06-51566651**

GEVRAAGD :

OUDE SPEELGOEDAUTOOTJES, jaren 50/60/70, antiek speelgoed. Oud Lego, blikken speelgoed. Ik koop het graag van u over! **Tel. 0640022896**

Persoonlijk, betrokken
en altijd dichtbij

arum
UITVAARTZORG

Nico en Mariëtte Soek begeleiden en verzorgen de uitvaart, ook als u elders verzekerd bent.

arumuitvaartzorg.nl

Uitvaartcentrum de Waard
Europasingel 25

071 710 74 22 dag en nacht



Uitvaartonderneming Schellingerhout

"Ik ben gisteren weer op het graf van mijn moeder geweest. Het was precies zes maanden geleden dat zij is overleden. Zij heeft daar een rustplekje samen met mijn vader. Mijn vader is overleden toen ik een jaar of twaalf was. Mijn moeder heeft het sinds die tijd helemaal alleen moeten rooien. Nu zijn ze weer samen. Iets waar mijn moeder de laatste jaren erg naar uitzag.

Mijn twee broers en ik hebben samen met haar - besloten dat als het onze tijd is, wij ook bij hen worden begraven."

Loesewies Giesen

Mijn uitvaart, mijn manier.

Dag en Nacht
071 - 341 23 15 0172 - 47 22 70
schellingerhout.nl

De Zonnebloem zorgt voor een lichtpuntje in donkere dagen

De afdeling Rijnwoude Zuid van de Zonnebloem heeft al haar gasten een paar dagen voor Pasen, een verrassing bezorgd. Omdat veel mensen niet de deur uit komen en ook veelal geen bezoek kunnen ontvangen, verrasten zij hen met fraaie orchidee. Deze fleurige tak werd met een bijpassend gedichtje aan huis bezorgd en op gepaste afstand overgedragen.



Enkele vrijwilligers hadden gelezen dat een orchideeën kweker in Berkel en Rodenrijs problemen had met de verkoop van zijn handel en die graag particulier wilde verkopen. Met hem werd een deal gemaakt en zo werden de zonnebloemgasten verrast.

De reacties van de ontvangers waren ook heel positief en gelijk was er even de gelegenheid om aan de deur een praatje te maken. Alle waardering voor dit initiatief.

Ingezonden bijdrage

'Het mysterie van de vliegende hondendrollen'

Gedurende de Corona crisis zit je vaak thuis te werken, kijkt wel eens naar buiten en ziet dan van alles wat je nog niet eerder is opgevallen. Op het trottoir in de buurt van onze voordeur zag ik met enige regelmaat grote hondendrollen liggen, meestal in ingedroogde toestand. Logisch dat je in eerste instantie begint te schelden op je burenhondenbezitters die kennelijk te beroerd zijn om het door de gemeente beschikbaar gestelde plastic zakje te gebruiken.

Even speuren wie de dader was en die eens stevig de oren wassen. Maar gaande weg mijn speurtocht moest ik constateren dat al mijn burenhonden wel gebruik maakten van het plastic zakje. Dus die drollen kwamen ergens anders vandaan. Ra ra hoe zit dat? Een week geleden zat ik weer achter de computer en keek nadenkend naar buiten, in een flits zag ik iets door de lucht vliegen. Even later vloog er weer iets door de lucht. Bij de voordeur zag ik toen de oplossing van het mysterie. Op een belendend perceel stond de eigenaar van een paar grote honden zijn eigen straatje schoon te vegen. Beter gezegd met een tuinschepje in de hand werd met krachtige worpen de hondendrollen in de richting van het gemeente plantsoen en soms daar overheen op het trottoir bij de voordeur gededoneerd.

Mijn mond viel open van verbazing en met open mond kun je niet veel zeggen. Terug achter de computer ben ik even gaan googelen om te zien of hondendrollen werpen mogelijk een voorgeschreven oefening is om wat beweging te krijgen gedurende de crisis, maar niks gevonden. Wel zag ik iemand voorbij komen met een pet waarop stond: "Beter goed gemutst dan aso-sjaal" De hondendrollen zijn verdwenen in de compost container, van paarden en koeien mag het ook, dus ik neem aan dat hondendrollen geen kwaad kunnen.

Naam en mailadres van de inzender bij de redactie bekend.

Zorgcentrum Driehof vol prachtige orchideeën!!

Vanwege de maatregelen die genomen zijn wat betreft het Coronavirus kunnen de bewoners van verpleeghuizen vaak geen bezoek meer ontvangen.

En dit juist in een tijd waarin contact zo belangrijk is. Daarnaast doet het verplegend personeel er alles aan om het de bewoners zo fijn en gemakkelijk mogelijk te maken.

Daarom heeft magazijninrichter MeerMagazijn uit Hazerswoude-Dorp, zowel het verplegend personeel als de bewoners van Zorgcentrum Driehof in Hazerswoude-Dorp een hart onder de riem gestoken. Samen met orchidee kwekerij 'Sonatural' uit Moerkapelle hebben de medewerkers van MeerMagazijn ervoor gezorgd dat Zorgcentrum Driehof vrijdag 10 april, voor de Paasdagen, werd aangekleed met prachtige orchideeën.

Deze bijzondere actie zal voor de bewoners en niet te vergeten de medewerkers en vrijwilligers van de Driehof zeer zeker een lichtpuntje zijn in deze moeilijke tijd. Chapeau voor deze waardevolle actie!



De blijde boodschap

Wie hoort het niet graag, een blijde boodschap. Stelt u zich eens even voor. U zit de laatste tijd veelal binnen in huis. U kunt niet naar uw familie of vrienden.

En dan belt er iemand aan, die u precies komt brengen wat u graag zou willen hebben. Al uw wensen zijn hiermee ineens vervuld. Ik hoor u al denken: "mooi verhaal, maar buiten de werkelijkheid". Inderdaad, alle wensen vervuld, dat is een utopie in dit leven. Sterker, wat blijft er van ons over als we ernstig ziek worden en moeten vechten voor ons leven? Een mens denkt liever niet na over het einde van het leven. Maar blijft u even lezen!

Het woord evangelie betekent **BLIJDE BOODSCHAP**. Welke boodschap is dat? Nu, dat Jezus Christus, de Zoon van God, naar deze aarde is gekomen om zondaren zalig te maken. Zondaren, wie zijn dat dan? De aloude Bijbel geeft daar antwoord op. Zondaar, dat ben ik en dat bent u. Waarom zijn wij zondaren? Wij beantwoorden niet meer aan het doel van de schepping. Wij, de kroon op Gods schepping, leefden met God in het paradijs om samen met de hele schepping God te loven en te prijzen. Maar wij hebben God verlaten. In Genesis (1e Bijbelboek) kunt u dat lezen. En God is geen mens, Hij is de heel Andere, de heilige, goede, volmaakte, maar ook rechtvaardige God, die de zonden moet straffen. Nu leven wij, zoals wij geboren zijn, op de wereld zonder God, in zonden. Daarom al die gebrokenheid zoals verdriet, honger, oorlog, ziekte, natuurrampen enz. De weg zonder God is de weg naar de dood, de weg naar het eeuwige verderf.

Maar weet u wat nu zo'n wonder is? God heeft Zijn Zoon, de Heere Jezus Christus, naar deze aarde gezonden, om de schuld te dragen. Wat in het Nieuwe Tes-

tament is gebeurd, wordt in het Oude Testament al voorzegt. In Jesaja (Bijbelboek) lezen we: De straf die ons de vrede aanbrengt was op Hem. Door Zijn leven te geven, heeft Hij de schuld betaald en zo kan een mens weer in vrede met God leven. Geldt dit voor alle mensen? Nee, dat is de Bijbelse boodschap niet, alleen degene die in Hem geloven. Hoe kom ik aan dat geloof? Door netjes te gaan leven en te zeggen: Heere Jezus nu geloof ik in u? Nee, Gods Geest laat u zien dat u zonder God in deze wereld leeft. Eén vraag gaat wegen: hoe kan ik weer in terug bij God komen? De Heilige Geest leert door het Woord u op Gods tijd de Heere Jezus kennen. Als de Heere Jezus dan in de kerk gepredikt wordt als degene die door Zijn lijden de straf heeft gedragen voor zondaren, gaat uw hart naar Hem uit. Dan zou u soms wel willen dat de kerk nooit meer ophoudt! Jezus is, nadat Hij was begraven, na drie dagen weer opgestaan uit het graf. Hij heeft het leven verdiend! Pasen noemen we dat. Als u mag zien dat Hij dit ook voor u gedaan heeft, dan kunt u het niet meer op van blijdschap. Alles van deze wereld verbleekt en is niets waard in vergelijking met deze blijdschap. U kunt dan met Hem leven en met Hem sterven om straks met Hem eeuwig te leven.

Wij wensen alle lezers van het Groene Hart Koerier deze blijdschap toe. God heeft gezegd dat zo lang de zon en de maan schijnen Hij nog door gaat met dit werk. Bid dan tot God en vraag eenvoudig of God uw ogen wil openen voor wie u bent en wie God wil zijn voor zondaren. Zoek de Heere en leef!

**Hartelijke groet, namens de kerkenraad
Gereformeerde Gemeente Benthuisen;
T. Kaashoek**



PLANTENVERKOOP

AVANTI

GAAT NIET DOOR !

Wegens de huidige maatregelen in het kader van het coronavirus kan de 45e editie van de plantenverkoop bij ttv Avanti eind april helaas geen doorgang vinden.

Bestuur ttv. Avanti



Hoop en Troost voor Benthuisen

Afgelopen week was het Pasen. Een belangrijk moment in het kerkelijk jaar dat de kerkeuren op vrijdag, zondag en maandag normaal gesproken open staan om met elkaar Pasen te gedenken en te vieren. Pasen is een moment waar dood (troost) en nieuw leven (hoop) heel dicht bij elkaar liggen:

de Heere Jezus stierf met Pasen aan het kruis voor ons, maar stond ook weer op uit de dood om ons vrij te maken van onze zonden! Dat blijft niet te bevatten!

Zo klonken dit jaar weer de woorden van Hoop & Troost voor iedereen in deze kerk en de deuren naar buiten stonden wagenwijd open! Nu in 2020 alleen door de deuren van het wereldwijde digitale netwerk, waardoor iedereen deze woor-

den van Hoop & Troost kan en mag horen in zijn huis of elders vanaf de smartphone.

Onze zorgteams berichten dat ze deze week pro-actief op pad zijn gegaan om een "Hoop & Troost mok" (zie foto) langs te brengen voorzien van een paasgroet vanuit onze Hervormde Gemeente.

Met liefde gebracht en met een praatje bij de deur op afstand. Vergeet niet dat onze zorgteams klaar staan voor het hele dorp!

Een helpende hand nodig of behoefte aan gesprek? Laat het ons weten via: zorgteam@hervormdbenthuisen.nl

De Jeugdraad heeft alle kinderen van de clubs die op de basisschool zitten voorzien van een tasje met materialen om te tekenen, een scheurkalender en een zakje eitjes.

Een dierbare groet voor het hele dorp vanuit de Hervormde Gemeente in de oude dorpskerk van Benthuisen.

Verrassingen voor bewoners BenThuis!

Donderdagmiddag 9 april werden de bewoners van Philadelphia BenThuis in Benthuisen op een verrassing getrakteerd. In deze Coronacrisis hebben zij niet veel bewegingsvrijheid en ook op bezoek komen is lastig.

Benthuisenaar Bas van Vliet had een actie opgezet om deze bewoners een beetje plezier te bezorgen. Hij had met een aantal sponsors geregeld dat er een echt draaiorgel langs kwam en op de parkeerplaats achter het huis, een uur lang bleef spelen. En dat dit in goede aarde viel was wel te zien. Er werd geklapt en gedanst zodat iedereen er vrolijk van werd. Alle aanwezige bewoners van het BenThuis kwamen op de muziek af en maakten samen veel plezier. Door het mooie weer kon de hele buurt meegenieten en dat gebeurde ook. Veel mensen kwamen even kijken en iedereen hield zich keurig op afstand, zodat de geplaatste lichtkrant met de tekst: 'Houd afstand' bijna niet nodig was.

Maar... dat was nog niet het enige.

Bas van Vliet had ook nog met zijn sponsors geregeld dat er op die dag ook nog bloemen en andere verrassingen werden bezorgd. Het leek wel feest. "Ik wil graag iedereen bedanken die mij financieel en met



presentjes geholpen heeft om deze middag voor de bewoners onvergetelijk te maken" zeg Van Vliet, die er zelf een beetje beduusd van was. Hij wil ook aannemersbedrijf Vermeulen bedanken voor het plaatsen van de lichtkrant. "En niet te vergeten de omstanders die zich perfect aan de regels hielden."

De sponsors die dit samen met Bas van Vliet regelden waren: Gräper bouwbedrijf, Pos kaarten, IJerman transport, Hora Plaza, Piet Pos, Jacco en Ush-

la Pos, Piet v.d. Pol. Hubert van Straalen. Jongerius bakkerij, Landwinkel Sonneveld en Verswinkel G.J. v.d. Kooy.

Bloemverrassing

Een ander initiatief, ook in Benthuisen, kwam van Piet Pos, die 2500 gerbera's liet brengen bij ouderen en alleenstaanden.

Prachtige initiatieven van al deze Benthuisenaren in deze vreemde tijd.

Help uw Groene Hart Koerier te overleven!

Stort 5 euro (of meer) op NL37INGB0006259928

KERKEN AAN DE RIJN

Inhoudelijke verantwoordelijkheid van deze rubriek: Protestantse Gemeente en Rooms-Katholieke Parochiekern, beide te Koudekerk aan den Rijn / Hazerswoude-Rijndijk. Samenstellers: R. Kuiper - Reijneveld (Prot. Gem.), tel. 06-15557257 en M. Kerkvliet - Heemskerk (RK - Parochiekern), tel. 071-3414210, mailadres: hh.michael-bernardus@heilighethomas.nl. Websites: www.pknkoudekerk.nl en www.heiligethomas.nl

IEDERE ZONDAG IS ER OM 10.00 UUR OP NPO 2 EEN EUCHARISTIEVIERING OP RKK TE ZIEN.

IN DE ONTMOETINGS- KERK EN DE BRUGKERK

worden tot nader bericht, geen diensten gehouden. Er wordt op zondagmorgen om 10.00 uur een alternatieve kerkdienst uitgezonden via www.kerkomroep.nl Tik op "Vind uw kerk" de plaatsnaam Koudekerk in en klik rechts op het vergrootglasje. U krijgt nu de resultaten, waaronder Koudekerk a/d Rijn. Klik hierop. Nu krijgt u de lijst van uitzendingen op datum gesorteerd. Zoek naar de datum die u wilt beluisteren en klik dan op luisteren. Onderaan op de blauwe balk kunt u zien of de dienst "loopt". U kunt de dienst pauzeren door helemaal links op de twee balkjes te klikken en weer starten door helemaal links op het driehoekje te klikken. Omdat in deze tijd veel meer men-sen dan normaal inloggen op www.kerkomroep.nl is het goed mogelijk dat u er om 10.00 uur niet tussen komt. Maar na ruim een uur, als de hele dienst is opgenomen, kunt u de dienst alsnog terugluisteren.

(RK) PAROCHIEKERN – SECRETARIAAT

In deze, nog steeds zorgelijke tijd over gezondheid, werk en economie, willen wij u als parochie, nu er geen kerkdiensten zijn en geen bezoeken aan huis, toch een gevoel van verbondenheid geven met deze berichtgeving. Het secretariaat aan de Chopinlaan 10 is in deze weken niet, zoals gebruikelijk, geopend op donderdagmiddag. Voor vragen kunt u altijd mailen naar: Secretariaat hh.michael-bernardus@heilighethomas.nl en natuurlijk bellen 071 3414210, want gelukkig neemt Annie van Dijk altijd de telefoon op. Het is een doorgeschakeld nummer dus even geduld en de telefoon een aantal keren laten overgaan om contact te maken.

KERKELIJKE VIERINGEN in RHIJNDAEL

Vanwege de zorg om besmetting met het coronavirus kunnen er voorlopig GEEN

kerkdiensten in Rhijndael zijn.

OPENSTELLING van de BERNARDUSKERK

Op zondagmorgen van 11.00-12.00 uur is de Bernarduskerk open om even rustig te bidden, te zitten of een kaarsje aan te steken.

Iedere zondag op NPO 2 is een eucharistieviering om 10.00 uur op RKK te zien.

PALMTAKKEN

Op Palmzondag zijn tijdens een besloten viering in de Bonifaciuskerk, de palmtakken gewijd. Bij de openstelling van de kerkgebouwen kunnen parochianen nog steeds een palmtakje ophalen.

HANDEN OP ELKAAR

Bij de vier kerkgebouwen van onze parochie hangt sinds het afgelopen weekend een vlag te wapperen. Een rode vlag met een groot hart en handen die klappen erop afgebeeld: "met elkaar, voor elkaar" staat erop. Het is een teken van 'dank-je-wel-zeggen' aan allen die zich inzetten om de ellende van de besmetting door het coronavirus te verlichten. Een 'dank-je-wel' aan de mensen die werken in de ziekenhuizen, in de zorg, in de opvang, verpleegkundigen alsook schoonmakers, en ook aan al diegenen die particulier met een idee komen en ten uitvoer brengen om tot steun te zijn voor iemand uit de eigen omgeving. De vlag wappert er niet voor niets; wij eren deze mensen van harte.

IETS EXTRA'S voor de PAROCHIE

Zoals zoveel bedrijven mist ook de parochie door het coronavirus een groot deel van haar inkomsten. Er worden al weken – straks zijn het maanden – geen collectes in de kerk gehouden; want er zijn geen kerkdiensten. Wij kunnen straks niet zoals bedrijven of ZZP-ers aankloppen bij de overheid om financiële ondersteuning in deze crisistijd. Sommige mensen denken dat de parochies door het

bisdom of door het Vaticaan betaald wordt; nou, niets is minder waar. Alle kosten van de parochie worden betaald uit hetgeen er door eigen parochianen bijeengebracht wordt. Daarom is naast de Actie Kerkbalans het houden van collectes voor een parochie heel belangrijk. Bovendien is de collecte met Pasen in onze kerken altijd zeer royaal geweest. Dan kon de parochie weer even ademhalen. Nu er met Pasen geen kerkdienst met kerkgangers is gehouden, wil ik u vragen of u uw gift, uw speciale paasgift, voor deze keer wil overmaken op de rekening van de parochie. Dit kan gebeuren op rekeningnummer: NL-73RABO0325908168 t.n.v. de parochie Thomas. Ook achter in kerk staat een bus waarin u uw gaven kunt geven als u een kaars komt opsteken. Met hartelijke dank voor wat u geeft.

Pastoor Ruud Visser

BELOKEN PASEN (Johannes 20: 19-31)

Afgelopen weekend vierden we het paasfeest, een paasfeest anders dan anders. Niet samen de goede of stille week vieren met elkaar op weg naar Pasen. Geen paaswake met paaskaars en nieuw doopwater. Maar ook geen paaseieren zoeken bij opa en oma in de tuin. Geen paasbrunch met familie of vrienden. Eigenlijk allemaal een beetje op ons eigen eiland verstopt voor corona virus. Komende zondag is het beloken Pasen. De leerlingen zijn bijeen omdat Jezus is gestorven, de vrienden zitten bij elkaar met de ramen en de deuren dicht. Dat je niet meteen kunt geloven in de opstanding vanuit de dood daar hoeft je je dus niet voor te schamen want je bent in goed gezelschap horen we zondag in het evangelie.

Dat is Thomas de patroon van onze parochie ook overkomen. Ongelovige Thomas zo is hij bekend geworden. De eerste keer dat Jezus zich aan zijn vrienden liet zien was Thomas er niet bij en hij geloofde er ook niets van. Ik heb mij weleens afgevraagd waar was Thomas dan eerste keer toen Jezus verscheen. Misschien was hij wel de eerste van Jezus vrienden die de draad weer oppakte en weer wat ging doen. Hij was dat bij elkaar zitten misschien wel helemaal zat en toen de vrienden met het verhaal kwamen dat Jezus was langs geweest zei hij in woorden van deze tijd; nu moet je het niet gekker maken ik geloof jullie niet. Jullie zien spoken en daar doe ik niet aan mee. Maar het ongelooflijke

Kerkdiensten

Benthuizen

Herv. Gemeente **Zondag 19 april** 09.30 uur Ds J.J. ten Brinke; 18.30 uur Ds Prop. E. Meijer.

Alleen online te volgen via hervormdbenthuizen.nl

P.G. De Hoeksteen **Zondag 19 april**

Diensten vervallen zie www.pkn-dehoeksteen.nl

Geref. Gemeente

Zondag 19 april 09.30 uur Leesdienst; 18.30 uur Ds M.H. Schot. Internetuitzending!

Hazerswoude-Dorp

R.K. Kerk

Coronawijziging! Alle diensten zijn vervallen.

Meer informatie: www.heiligethomas.nl

De Korenaar

Zondag 19 april: 09.30 uur Ds Carla Melgers.

De dienst is online te volgen via kerkomroep.nl

Herv. Gemeente

Zondag 19 april: 09.30 uur Ds A.B. van

Campen, internetdienst; 18.30 uur Geen opgave ontvangen, internetdienst.

FysioKlein helpt mensen met chronische aandoeningen.

FysioKlein is vanaf 6 april gestart met een online oefenprogramma voor mensen met een chronische aandoening (hart- en vaat aandoeningen, DM2 of COPD), ouderen of voor mensen die moeten aansterken na corona (zonder IC-opname).

Het is een persoonlijk oefenprogramma dat wordt opgezet naar de wensen en behoefte van de patiënt. Het doel en eventuele beperkingen of klachten worden vooraf geïnventariseerd tijdens het video consult. Aan de hand van het gesprek tijdens het video consult, wordt een oefenprogramma gemaakt. Het oefenprogramma wordt je toegestuurd per mail en er wordt vooraf afgesproken hoe vaak het programma per week wordt uitgevoerd.

Naast de oefeningen voor spierkracht kan de fysiotherapeut ook specifieke oefeningen voor de ademhaling met je bespreken en toevoegen. Het programma kan helemaal zelfstandig worden uitgevoerd, m.a.w.: je bepaalt je eigen tempo. Er is minimaal een keer per week contact met je fysiotherapeut, waar het beloop wordt besproken; dan kan, indien het wenselijk is, het programma worden aangepast. Na 6 weken gaat men de resultaten evalueren: Heb je je doelen bereikt? Gaat de patiënt zelfstandig de oefeningen voortzetten of is het raadzaam de oefeningen even voort te zetten.

Het programma heeft een duur van 6 weken met als doel om zelf actief te worden én te blijven tijdens deze rare tijd met de geldende maatregelen. Wil je graag blijven bewegen, er een start mee maken of heb je wat hulp nodig bij herstel? Of ken je iemand die hier baat bij kan hebben? Aarzel dan niet en neem dan contact op via hun website www.fysio Klein.nl of bel 071-2032056

gebeurt: Jezus komt binnen en hij haalt Thomas naar hem toe en zegt: "kijk en voel en wees niet langer ongelovig maar gelovig". Dat heeft Thomas allemaal niet nodig, hij zegt: "Mijn Heer en mijn God. Jezus blaast als het ware zijn geloof nieuw leven in en Thomas laat het gebeuren. Jezus is ook niet boos. Niet op Thomas en ook niet op Petrus die hem drie maal verloochende. Niet op de leerlingen die niet bij het kruis stonden. Ze waren er uiteindelijk op Johannes na allemaal vandoor gegaan. Daar heeft Jezus het niet meer over.

Hij laat zich weer zien en hij hoopt dat ze hierna ook weer verder durven leven. Dat zal

nog even duren want je begint niet zomaar weer opnieuw na de dood van een geliefde vriend en leermeester die Jezus toch voor hen was. Daarvoor moet je gaan kijken met de ogen van het geloof want anders kom je er niet, dat geldt voor de apostelen dat geldt soms ook voor ons. Toon Hermans die altijd over licht en leven zong kon dat heel goed: kijken met de ogen van het geloof. "Mijn vrouw Rietje is dood" zei hij in een interview en terwijl hij de kamer rond keek zei hij: "ze is hier nog. Alleen julie zien haar niet maar ik wel". En diezelfde Toon zong: "De zon gaat op de zon gaat onder maar hij gaat niet uit."

FysioKlein
VAN BLESSURE
NAAR BETER

Stichting Kringloop Alphen maakt thuisblijven leuker: de tuinweken zijn van start!

Vanaf vandaag extra veel tuinspullen bij de kringloop. Het is steeds mooier weer en dan willen we maar één ding: naar buiten! Eropuit trekken! Dat staat echter haaks op het advies om zoveel mogelijk thuis te blijven. Maar in de tuin zitten kan wél en dan willen we er wel mooi bij zitten!

Iedereen is druk zijn straatje aan het reinigen, onkruid aan het wieden, blaadjes aan het rapen en met nieuwe plantjes in de weer. De eerste bbq's zijn zelfs alweer aangestoken! Nu we met z'n allen thuis moeten blijven, is de tuin belangrijker dan ooit.

Wat veel mensen niet weten, is dat je bij de kringloop niet alleen terecht kunt voor bijvoorbeeld servies, meubeltjes en snuisterijen, maar dat er het hele jaar door tuinspullen te koop zijn. Schoffel? Tuinstoel? Vogelhuisje? Je vindt het er allemaal en vanaf vandaag zelfs extra veel! Zowel in Kringloopwinkel Alphen als in Kringloopwinkel Hazerswoude is een 'tuineiland' geopend. Dat is een speciale afdeling in de winkel met alleen maar tuinspullen. Mis je nog iets in je tuin? Wespenvangers, spullen voor de bbq, tuinsets, waterslangen, speelgoed, handgereedschap, tuinboeken, parasols en voeten, elektrische heggenscharen, lantaarns, muurdecoratie? Kom naar Energieweg 13 in Alphen

of naar Rijndijk 53a in Hazerswoude!

Bijzonder dit jaar is het enorme aanbod aan gebruikte pallets. Het is al een paar jaar zeer in trek om er een loungeset van te maken. Bij de kringloop zijn ze nu voor een zacht prijsje te koop (op = op), op internet is genoeg inspiratie te vinden en talloze handleidingen waarmee je zelf eenvoudig je set in elkaar kunt zetten. Zie je jezelf al liggen op je eigen gemaakte bank, onder de parasol en met het boekje dat je bij de kringloop vond?

Martin van Keeken, directeur van Stichting Kringloop Alphen: 'Het hele jaar hebben we tuinartikelen in de winkels liggen, maar omdat er dan minder vraag naar is, zijn we in de gelegenheid een voorraad aan te leggen. We hebben wel even getwijfeld: alles voor de tuinweken stond klaar, maar moesten we het nu wel doen? We konden geen andere beslissing nemen dan ervoor te gaan. In de hele organisatie hanteren we

het 'nieuwe normaal': onze medewerkers wassen regelmatig hun handen, de handvatten van winkelmandjes, pinapparaat, deurklinken en dergelijke worden vaak en grondig gerei-

nigd, we houden 1,5 meter afstand en klanten betalen zoveel mogelijk met pin. Vroeger zouden we zo'n thema-eiland lekker vol zetten met spullen, maar nu hebben we hem juist ruim opgezet, zodat iedereen afstand kan bewaren. Daarnaast monitoren we het aantal bezoekers dat in de winkel komt, zodat het nooit te druk wordt. We doen er alles aan om de gezondheid van onze medewerkers en klanten veilig te stellen. Daarnaast vinden we het belangrijk om open te blijven voor iedereen die al

dan niet bewust zuinig met geld om moet gaan. Ook als je weinig te besteden hebt, heb je het recht om je tuin gezellig te maken, zodat het verplichte thuisblijven niet lastiger wordt dan het al is."

Plan je een bezoek aan één van onze winkels? Je bent van harte welkom! Check eerst de website, daarop staat altijd de actuele stand van zaken vermeldt: www.kringloopalphen.nl www.kringloop hazerswoude.nl



"Plaatselijke puzzel zeker niet makkelijk" maar erg leuk!"

Hieronder de oplossing van de "plaatselijke" puzzel van verleden week. Er waren veel goede oplossingen, maar ook veel reacties dat hij toch wel erg lastig was. Er zijn plannen voor nog meerdere van deze soort puzzels, dus we geven de makers door dat het niet overdreven moeilijk moet zijn! We hebben wel begrepen dat er heel wat 'lege' uurtjes aan besteed zijn!! En dat was de bedoeling. De winnaars van de cadeaubonnen zijn: Mw. M. Janssen en Mw. D. Westendorp. De bonnen komen naar u toe!





Trendie Wendie
BASICS & TRENDS
- 15 jaar Trendie Wendie -

Wij zijn open!
Maar we hanteren voor nu even
gewijzigde openingstijden!

Ma & Di: gesloten
Wo: 10.00 t/m 17.00 uur
Do: 10.00 t/m 17.00 uur
Vrij: 10.00 t/m 17.00 uur
Zat: 10.00 t/m 16.00 uur

Maximaal 4 klanten in de winkel
en houd afstand alsjeblieft.
Wil je privé shoppen? Neem contact met ons op
om een afspraak in te plannen!

Whatsapp service: 06-28476737
Heb je interesse in een item stuur ons even een
bericht via WHATSAPP! Of bekijk & bestel op
www.trendiewendie.nl

Blijf gezond en hou vol!
Liefs Team Trendie Wendie!



Onze merken: Geisha - Zoso - Helena Hart - Street One - Smashed Lemon - Red Button - Lerros - Tom Tailor Denim

Trendie Wendie | Dorpsstraat 68 – 70 | Hazerswoude Dorp | 0172586461 | info@trendiewendie.nl | www.trendiewendie.nl

Habeko maakt ouderen blij met tekeningen

HaBeKowonen
WE KENNEN ELKAAR

Teken jij ook mee?

Habeko wonen wil ouderen laten weten dat ze niet alleen zijn! We willen ze verrassen met vrolijke tekeningen van de kinderen uit Hazerswoude-Dorp, Hazerswoude-Rijndijk, Koudekerk aan den Rijn en Benthuizen. Als jullie mooie tekeningen maken, zorgen wij dat ze bij oudere huurders van Habeko worden bezorgd. We weten zeker dat ze daar heel blij van worden!

Zo werkt het

Maak een tekening! Met potlood, viltstift of verf, met glitters of met stickers: alles is goed! Doe wat je leuk vindt. Ben je klaar? Zet dan je naam en je leeftijd op de voorkant. Je adres hoeft je niet te vermelden. Als je het leuk vindt, kan je op de achterkant nog kort iets schrijven. Misschien over de tekening die je hebt gemaakt, over jezelf of gewoon een leuke boodschap voor de ontvanger van de tekening. Natuurlijk mogen je vader of moeder je hierbij helpen.

Stuur de tekening op naar Habeko wonen, Antwoordnummer 10174, 2300 VB Hazerswoude-Dorp. Geen postzegel nodig! Of doe de tekening bij ons kantoor door de brievenbus.

Wij verzamelen alle tekeningen en versturen die weer naar onze oudere bewoners. Je kunt tekeningen maken totdat je weer naar school gaat.



Alvast veel tekenplezier en bedankt namens alle ouderen!

Bezoekadres
Dorpsstraat 50, Hazerswoude-Dorp

Contact
Telefoon: 0172 58 31 11, E-mail: info@habekowonen.nl

Kijk voor meer informatie op www.habekowonen.nl



Parijse steak

Supermalse varkensfilet die we met smakelijke grillkruiden hebben gemarineerd. Een aanrader!

Vleeswarentrio
Beenham
Grillworst
Boterham-
worst
4.49

Vlugklaarpakket
4 Slavinken
4 Gehakt-
schnittzels
7.98

Altijd lekker!
Kip
op Stok
4 stuks
6.98

Weektopper!
Dorpers
4 stuks
6.98

Weekendtip!
Biefstuk
reepjes
500 gram
7.98

Uit eigen keuken!
Portie
Nasi
3.98

*De Zaak
vol Smaak*

Aanbiedingen zijn geldig van
13 t/m 18 april 2020.

Ambachtelijke slagerij De Vries

Ambachtsplein 3, 2391 BD Hazerswoude dorp, Telefoon 0172-585858
info@devriesslagerij.nl, www.devriesslagerij.nl

Handacht voor lekker!

Word ook Vriend van de Groene Hart Koerier
Stort 5 euro of meer op: NL37INGB0006259928



**Iedere dag voordeel:
elk 2e brood voor 1,60**



Diverse zoete koeken:
koffiebroodje, gevulde koek, aman-
delbroodje, appelkanjer, donut, oat
meal cookie

de tweede voor **1,-**

De aanbiedingen gelden van 16 t/m 22 april

www.bakkerammerlaan.nl

Rozen voor Zauan

Dit jaar is er geen koningsmarkt in Benthuisen. U mist de gezelligheid en u mist ook onze mooie rozen. Ook in Roemenië is het Coronavirus. Er zijn zieken en mensen moeten thuis blijven. Voor veel mensen brengt dit grote problemen met zich mee.

Geen inkomen, geen vangnet. Gelukkig draait de gaarkeuken wel, en kunnen de ouderen en zieken in Zauan van een maaltijd voorzien worden. Door alle Corona-maatregelen lopen wij als Zauan-commissie sponsorgeld mis. Het is toch superbelangrijk, juist in deze tijd, om de gaarkeuken te blijven ondersteunen. Helpt u ons daarbij?

Wilt u toch het gevoel van Koningsdag in huis? Dat kan! We hebben dit jaar rode rozen te koop. U kunt de rozen bij ons bestellen voor €6 per bos. Op 25 april kunt u ze dan ophalen tussen 9.30 – 12.00 uur bij de Landwinkel aan de Bentwoudlaan in Benthuisen. Het geld kunt u vooraf overmaken, of gepast betalen.

Bestel de rozen voor woensdag 22 april via rozen.voorzauan@gmail.com



Vitaminebar Food & Fruit Events Catering!

Iedere vrijdag, zaterdag en zondag geopend van 16.00 - 20.00 uur.
Afhaaladres: Dorpsstraat 76, Hazerswoude-Dorp.



• Patat & Snacks • Verse Poffertjes • Fruit & Smoothies
• Gechocolateerde Aardbeien (bestellen via 06-53357611)

Houdt onze FACEBOOK & INSTAGRAM in de gaten voor acties! Hopelijk tot ziens en blijf gezond!

www.vitaminebar.nl

'Online CV – check'

We kunnen ons voorstellen dat je met de Corona-crisis in gedachte, best wel zorgen maakt over de toekomst en dus ook over je (nieuw) baan. Je wilt nu al wat doen...! En, in elk geval je CV alvast op orde hebben. WerkVinden heeft haar workshop 'CV maken' omgebouwd tot een online dienstverlening. Het werkt erg simpel. Je stuurt je CV op en deskundigen van WerkVinden geven je tips om je CV nog aantrekkelijker te maken. Wellicht krijg je zelfs een tip om het in een mooi modern sjabloon te zetten. Kortom 'maatwerk'. Deze 'Online CV check' is gratis, maar een vrijwillige bijdrage is altijd welkom.

Stuur je CV, eventuele vragen omtrent je CV of het verzoek om een CV sjabloon naar het speciale CV emailadres: cv@werkvindenalphen.nl. In verband met verwachte drukte, kan onze respons even duren.

Stichting WerkVinden

Stichting WerkVinden is een neutrale vrijwilligersorganisatie die werkzoekenden in de regio belangeloos helpt bij het vinden van werk. De hulp van WerkVinden bestaat o.a. uit: lezingen, workshops, netwerken/wandelen en individuele begeleiding. In verband met de Corona-situatie bouwen we onze dienstverlening tijdelijk om naar een online-dienstverlening. Sommigen diensten zoals workshops zijn tijdelijk stopgezet. Voor de maand april zijn er al een aantal activiteiten online.

Voor meer informatie, bezoek onze website ; www.werkvindenalphen.nl

WerkVinden
Alphen

Samen op weg
naar werk!

Nog altijd verwijzingen naar de coronapost

De huisartsen in de Rijnwoude dorpen sturen nog altijd patiënten door naar de coronacentra van de ziekenhuizen in Leiderdorp en Zoetermeer. Net als landelijk het geval is, is het aantal verdenkingen op Corona stabiel. Hopelijk is de piek bereikt en wordt een dalende trend ingezet.



Meer aandacht voor andere zorg

De Rijnwoudse huisartsen merkten enkele weken geleden dat weinig inwoners voor andere klachten dan griepverschijnselen contact opnamen. "Dat baarde ons wel zorgen, maar gelukkig nemen mensen inmiddels veel vaker contact met ons op. Via het beeldbellen kunnen we ze in de meeste gevallen ook goed helpen. Zo nodig brengen we huisbezoeken," aldus de huisartsen. "We verwijzen wel nog steeds ongeveer evenveel mensen die mogelijk corona hebben naar de coronapost in Leiderdorp (en Zoetermeer voor Benthuizen). Het is dan ook nog steeds noodzakelijk dat inwoners zich strikt aan alle maatregelen rond binnen

blijven, afstand houden en handen wassen houden".

Nadenken over de volgende stap

Op 21 april houdt minister-president Rutte weer een persconferentie en wordt bekend of het mogelijk is sommige maatregelen na 28 april te versoepelen. "Anderhalve meter afstand houden zal voorlopig nog noodzakelijk zijn. We denken als huisartsen en apothekers al wel na over de te nemen maatregelen voor de situatie dat we weer patiënten kunnen ontvangen in onze praktijken."

Coronapost Alrijne ziekenhuis

Bij het regionaal coronacentrum van het Alrijne Ziekenhuis Leiderdorp hoopt men ook op een

dalende lijn in het aantal opnames. Maar men is op alle scenario's voorbereid. Huisartsen uit de regio sturen patiënten die mogelijk het coronavirus hebben opgelopen nu 24/7 naar het centrum. Zuid-Holland is volgens cijfers van het RIVM vanaf begin april de zwaarst getroffen regio in de coronacrisis. Ook bestuurslid Peter Jue van het Alrijne Ziekenhuis bevestigt dit. De verwachting van Jue is dat de piek in ziekenhuis- en IC-opnames na de paasdagen achter de rug is. Om de piek zo goed mogelijk op te vangen heeft het ziekenhuis de intensive care opgeschaald van 10 naar 27 IC-bedden. De zorg voor coronapatiënten en reguliere patiënten is voorts volledig van elkaar gescheiden.

Cursiefje

Adequate reacties

Het is verleidelijk in deze tijd aan dokter Rieux te denken; nee, niet die violist die langzamerhand wel afdwaalt naar een heel bedenkelijk niveau, nee, de arts (en verteller) in het beroemde boek van Camus (De Pest, 1947). In het boek is 'quarantaine' een belangrijk woord: de Algerijnse havenstad Oran wordt van de buitenwereld geïsoleerd om de uitbreiding van die vreselijke ziekte een halt toe te roepen! De roman is in wezen een metafoor voor het gevecht tegen de 'bruine pest' (De Nazi's), maar het leert ons ook dat menselijkheid helpt tegen een allesvernietigende ziekte: Rieux blijft de builen van de pestlijders opensnijden teneinde hen van de pijn te verlossen.

Er zijn (waren) schrijvers die voor andere oplossingen kiezen (kozen). Ik noem in dezen Giovanni Boccaccio; inderdaad, de auteur van de Decamerone. In 1348 sterven in Florence de mensen in groten getale t.g.v. weer die 'pest'. Boccaccio doet het op zijn manier. Bij hem geen hulpvaardige en met de medemens bewogen arts, maar zeven mooie en ook nog adellijke dames die - na een dienst in de Santa Maria Novella - besluiten de inwoners van de stad aan de pest over te laten en zelf hun heil te zoeken in het weelderige buiten van één van hen: 'daar zingen de vogels, de korenvelden golven als de zee, daar groenen de heuvels en vlakten.' Tot overmaat van geluk vinden ze nog drie jonge mannen die bereid zijn hen te vergezellen naar hun wel heel luxe quarantaine-area.

De eigenaresse van het buiten, Pamfilo, beslist dat haar lotgenoten - in de tien dagen die ze daar verblijven - per dag een verhaal moeten vertellen. Het is duidelijk: tien maal tien, d.w.z. honderd schalkse verhalen, erotisch getinte familiestories. Voor de moderne mens niet meer zo héél interessant: listige vrouwen weten hun mannen van horentjes te voorzien, al te hitsige figuren krijgen gegarandeerd een komisch lid op de neus en de in vrome kloosters en kuise abdijen rondstruinende habijt-jongens blijken niet zelden notoire schuinsmarcheerders te zijn. Waar hebben we dat meer gehoord!

De Florentijnse jongelui genieten van het dolce far niente, terwijl dokter Rieux worstelt met de absurditeit van het leven: wanneer breekt de volgende pandemie uit?

Ik ben ervan overtuigd dat het goed is de keuze van Rieux te overwegen: gewoon die absurditeit aanvaarden, hartstochtelijk leven en in opstand blijven komen - je van je vrijheid bewust blijven.

Je zou óók kunnen denken aan Sisyphus, de mens die in opstand kwam tegen de goden en daarvoor een zware straf kreeg opgelegd: zinloosheid, dat rotsblok naar boven sjuwen en weten dat het net voor het de top bereikt heeft het weer naar beneden dondert. Als Sisyphus voor de zoveelste maal de berg afloopt, denkt hij na over de idiote situatie waarin hij zich bevindt. Dit moment van helderheid en vooral bezinning is in wezen de overwinning van Sisyphus. Hij aanvaardt maar komt ook in opstand en moedig begint hij - ondanks alles - aan de zoveelste krachtinspanning teneinde dat loodzware rotsblok weer naar boven te duwen.

Ik vermoed dat ik erg filosofisch bezig ben. Waar quarantaine al niet toe leidt.

Wist

Jubileren in Crisistijd

Langs de Zuid-Hollandse huizen trok vanaf 1900 een man eropuit met zijn hondkar; het was Arie van Waaij, een kleermakerszoon. Zijn kar was volgeladen met garen, band, elastiek en andere textielproducten uit zijn manufacturenwinkel. Al meer dan een eeuw staan de Van Waayen bekend als ondernemers.



Gedenkplaat aanbrengen in het pand aan de Dorpsstraat

Aries zoon Cornelis was ook een echte zakenman. Hij nam zijn vaders onderneming over en breidde het uit door ook een bescheiden begin te maken met de verkoop van meubelen, gordijnen en vloerbedekking. Hij was echter weinig in de winkel aan de Dorpsstraat te Benthuizen te vinden, maar ging net als zijn vader langs de deuren met zijn handel in de inmiddels aangekochte auto. Christina van Waaij – van der Neut, met wie hij in 1936 trouwde, ontfermde zich intussen over de winkel.

Trouwen en een interieur uitzoeken!

De zaken liepen goed; als een stel ging trouwen, was Van Waay hét adres voor de inrichting van het nieuwe huis. Een jaar na zijn eigen huwelijk liet Cornelis een grote showroom bouwen; de grondlegging voor 'Van Waay Interieurverzorging'. In 1966 kwamen zijn zoons Wim (Willem) en Aad (Arie) in

de zaak, maar Cornelis bleef zijn acquisitie voortzetten. Wim was veelal in de showroom te vinden, terwijl Aad er net als zijn vader en grootvader op uittrok om klanten te trekken.

Europa meubel Benthuizen

In 1980 lieten de broers een nieuw pand bouwen aan de Dorpsstraat, op de locatie van de huidige huisartsenpraktijk, fysiotherapeut en apotheker. Deze nieuwe winkel presenteerde onder de naam 'Europa Meubel Benthuizen' moderne meubelstukken. De reeds bestaande zaak, aan de overzijde van de straat, werd omgetoverd tot 'Classic Home' en hield een klassieke stijl aan. Wim werd ernstig ziek en overleed op 47-jarige leeftijd. Aad nam het roer in handen en ging alleen met tien medewerkers verder.

Prachtig nieuw pand

In 2000 werd één grote showroom van 5000 vierkante meter

geopend aan de buitenrand van Benthuizen. Zes jaar later werd het pand uitgebreid met 1000 vierkante meter. In het aangebouwde deel hebben verschillende externe bedrijven hun collectie geëxposeerd; momen-



Waarschijnlijk nog goed bekend bij de oudere Benthuizenaren

teel heeft 'Sissinghurst Outdoor' zich er gevestigd.

Na jarenlang actief te zijn geweest in de onderneming heeft Aads zoon Corné 'Van Waay Interieurs' in 2011 overgenomen. Corné nam definitief afscheid van de klassieke collectie. De huidige collectie bestaat uit designmeubelen aangevuld met raam-, vloer- en wandbekleding. Met een team van zeven interieurvormgevers is van Waay dagelijks bezig met het creëren van mooie interieurs.

Jubileum uitgesteld

24 maart j.l. was het exact 20 jaar geleden dat van Waay zijn intrek nam in het nieuwe pand aan het Verbreepark en bestond het bedrijf 120 jaar. Dit jubileum is een herdenking waard, maar i.v.m. de coronacrisis wordt er voorlopig verder geen aandacht aan geschonken.

Van Waay interieurs, Verbreepark 27, 2731 BR Benthuizen.
www.vanwaayinterieurs.com



Corné en Aad van Waaij



Het huidige, moderne, pand aan het Verbreepark.

Philadelphia en Driehof in de bloemen!

Als gevolg van de Corona-crisis zijn er helaas een aantal evenementen komen te vervallen. Dit had tot gevolg dat er gaten vielen in de donatieknop-planning van de Dorpse Albert Heijn, zoals u weet kan daar middels de donatieknop op de flessenautomaat altijd een goed doel gesteund worden. En zo kwam het dat er sinds vorige week gedoneerd kan worden aan de bewoners van Ons Huis (Philadelph-phia) en de Driehof.



Het was al snel duidelijk, de donatieknop werd goed gebruikt! Nog voordat de pot gevuld was zijn Melvin en Onno van de Ap- pie alvast op stap te gaan met een kar gezelligheid. In beide gevallen zijn wat meer plantjes achter gelaten zodat er voor de

dienstdoende medewerkers nog voldoende over is.

Een beetje gezelligheid tijdens deze vreemde paasdagen!

Van het dorp, voor de inwoners van Philadelphia en de Driehof!



Trendie Wendie blijft, op gepaste afstand, in contact!

De afgelopen weken hebben we al meerdere plaatselijke ondernemers gevraagd naar hun ervaringen in deze lastige tijden en hun kijk op de toekomst. Deze week spraken we Wendy Plasmeijer over haar bedrijf Trendie Wendie.

Omdat het erg lastig is om in korte antwoorden haar situatie te omschrijven, laten we Wendy rustig haar verhaal vertellen. Wendy: "Begin februari vierde ik samen met het team en onze gezellige klanten de 15de verjaardag van Trendie Wendie met

het rad van fortuin! Nu 2 maanden later zitten we wereldwijd in een hele andere situatie die ik niet heb zien aankomen".

Knokken voor je bedrijf samen met je hele team.

Wendy: "Als ondernemer kijk

je altijd vooruit. Je stelt doelen, maakt plannen en past je strategie daar op aan. Door de coronacrisis hebben we ons doel en de bijbehorende plannen in de ijskast gezet en onze strategie drastisch aangepast! Ik heb veel contact gehad met INRetail (onze branchevereniging), mijn bedrijfsadviseur, de boekhouder en mijn geweldige team. Dit ging met een lach en een traan kan ik je zeggen. Wat een onzekere tijd voor iedereen in de wereld en voor alle sectoren! Mijn man en ik hebben allebei een eigen bedrijf en daardoor voelde ik mij verlamd in mijn hoofd. Hoe nu verder? De onzekerheid en dat je niet weet waar je aan toe bent en de angst om de mensen om je heen ziek te zien worden. Het had bij mij even tijd nodig om te landen merkte ik. Tijdens het teamoverleg (via videobellen) kwam de onzekerheid ook bij het team naar voren maar vooral de vechtersmentaliteit, en de passie voor ons mooie vak! Hoe kunnen we deze bizarre tijd doorkomen en wat moeten we daarvoor doen was de vraag! We hebben uiteraard de voorzorgsmaatregelen genomen en houden de winkel zeer goed schoon, laten maximaal 4 klanten tegelijk toe, hebben een plexiglas scherm opge-

hangen bij de kassa, schudden geen handen, maken na elke passie de paskamer schoon en reinigen na elke pinbetaling de pinautomaat. Want het bezoeken van onze winkel behoort ondanks het coronavirus nog steeds tot de mogelijkheid! Maar ik besef en respecteer dat je de deur liever niet meer uit wilt, kan of mag. Ook dan kun je een Trendie nieuwe outfit bij ons scoren!"

WhatsApp Service 0628476737!

Wendy: "Om jullie op afstand van dienst te zijn hebben wij de WhatsApp service in het leven geroepen. Hier kun je al je vragen stellen m.b.t. pasvorm, maten, voorraad en bestellingen! Dit werkt echt super goed! Zo blijven we in contact met onze trouwe klanten! Want trouwe klanten die hebben we, hoe bijzonder is het dat we in deze moeilijke periode zoveel bloemen, kaarten en berichten ontvangen van klanten die ons en warm hart toedragen! Dit geeft ons vertrouwen voor de toekomst!"

Bezorgen!

"Heeft u iets leuks gezien in onze webshop www.trendiewendie.nl maar wil je dit eerst passen en achteraf betalen?

Geen probleem, wij bezorgen het gratis bij je aan huis binnen 10 kilometer vanaf onze winkel. Bel tijdens de aangepaste openingstijden naar de winkel: 0172586461 of WhatsApp: 0628476737. Wij hangen je bestelling aan de voordeur, bellen aan en nemen dan gepaste afstand. In overleg halen we de artikelen die je niet wilt aankopen weer bij je op en sturen we een tikkie! Snel geregeld, makkelijk en veilig!

Facebook!

"Ook via FB kun je op de hoogte blijven van onze nieuwste collecties. Deze week komen de nieuwe zomercollecties van Zoso en Street One binnen! Wij plaatsen elke dag foto's van deze items en zo blijf je op afstand op de hoogte!"

Gezondheid is het belangrijkste!

Wendy: "Ik besef me nu nog meer als voorheen dat gezondheid echt het belangrijkste is! Ons hele team leeft mee met iedereen die geraakt is of wordt door dit verschrikkelijke virus. Let goed op elkaar! Samen staan we sterk en komen we hierdoor heen!"

Warme groet, ook namens het team", zo besluit Wendy Plasmeijer.



Wendy met haar ingepakte eerste weborder in 2017!



Groot Poelgeest aan de Lagewaard in Koudekerk, een kasteel met een rijke geschiedenis.

Door Albert Dorrestein, Historisch Genootschap Koudekerk

Van het kasteel Groot Poelgeest in Koudekerk aan de Rijn, dat eerder Huis te Horn werd genoemd, is niet meer over dan een torentje op een eiland. Dat eiland ligt aan de entree van de Lagewaard, op een schitterende plaats met uitzicht op de Hondsdijkse polder.

Op de plaats waar de Lutlike Rijn in de Oude Rijn uitmondt, ligt het eiland, waarop het vroeger zo machtige slot heeft gestaan. Gelukkig zijn er afbeeldingen van het voormalige kasteel waarmee de verbeelding over hoe het vroeger geweest moet zijn, op gang geholpen wordt.

In de dertiende en mogelijk de twaalfde eeuw moet er al een versterkt huis gestaan hebben dat de naam Huis te Horn droeg. Waarschijnlijk is er sprake geweest van een woontoren, een donjon, eerst



opgericht met hout en later in steen. De familie Van Hoorne was volgens bepaalde bronnen een belangrijke adellijke familie in Holland. Daarom ze uit Koudekerk weggingen en het kasteel in handen kwam van de familie Van Poelgeest, is niet duidelijk. De familie Van Poelgeest was afkomstig uit het gebied van het huidige Poelgeest waar zij het kasteel Oud Poelgeest in bezit had. In de veertiende eeuw trok de familie naar Koudekerk, omdat er waarschijnlijk te weinig ruimte in het gebied van Poelgeest was om een behoorlijk bestaan op te bouwen.

A. Rademaker: achterzijde Kasteel Groot Poelgeest

Het Huis te Horn werd omgebouwd tot Groot Poelgeest vanuit de donjonvorm, zoals die nog op tekeningen uit de achttiende eeuw te zien is. Het had een ronde basisvorm. Er was mogelijk sprake van een latere schildmuur, die door (latere) torens werd doorbroken. Aan de noordzijde diende de schildmuur als onderbouw voor een latere hoge woonvleugel, die hierdoor wel wat lijkt op de woontoren van kasteel Teylingen. De stichtingsdatum is niet bekend, want alle papieren verbrandden met het kasteel in 1415, mogelijk vanwege een ontploffing van buskruit. Aan de zuidzijde van de noordvleugel sloot een jonger (1604), nog hoger, gedeelte aan dat ook de ronde muur lijkt te hebben gevolgd.

Door de ligging op een eiland was het kasteel goed te verdedigen, terwijl het direct een gunstige locatie was aan de loop van de Rijn en de Lutlike Rijn. Koudekerk lag ook heel centraal in het graafschap Holland, dichtbij het hof van de graaf in Den Haag en ook niet ver weg van Leiden. In 1326 wordt Groot Poelgeest door Dirc van Poelgeest opgedragen aan de graaf van Holland en daarmee werd het ook een leen. Dat onderstreepte ook het belang van de familie Van Poelgeest die in de tijd van de Hoekse en Kabeljauwse twisten vooral de kant van de Hoeken, de traditionele adel, koos. Dat leverde ook nog wel eens belegeringen van het kasteel op. Zo probeerde Willem van Beieren het slot Groot Poelgeest gedurende twee jaar in bezit te nemen, maar dat was vergeefs, want het slot doorstond de belegering en werd dus die keer niet verwoest.

In de loop van de eeuwen werd Groot Poelgeest verschillende keren met de grond gelijk gemaakt. In 1417 sloot Gerrit zich aan bij Jacoba van Beieren, waarna Jan zonder Genade het kasteel veroverde en geheel verwoestte. Alle op het kasteel aanwezige personen werden onthoofd en het kasteel werd volledig verwoest. Nadat rustiger tijden waren aangebroken, herbouwde Gerrit het kasteel in nieuwe stijl. Na een verwoestende brand van het kasteel werd Groot Poelgeest provisorisch hersteld. Men bouwde het kasteel echter weer op, maar in 1489 herhaalde de geschiedenis zich. Opnieuw werd het slot echter opgebouwd. In 1566 werd het kasteel door de Spanjaarden bezet, omdat Gerrit van Poelgeest zich achter Willem van Oranje opstelde. Het was door die bezetting vrijwel onbewoonbaar geworden. In 1576 werd het kasteel bij de Pacificatie van Gent aan de rechtmatige eigenaar teruggegeven.

A. Rademaker: voorzijde Kasteel Groot Poelgeest 1714



Het slot werd in 1605 geheel gerestaureerd en er verrees een sierlijke 17e eeuwse woning, een woonkasteel. Het kreeg bij deze gelegenheid een overdekte brug met twee achthoekige poorttorens. Na 1717 raakte het kasteel in verval en het werd op de poorttorens na gesloopt. De resten van het kasteel zijn terug te vinden als bouw materiaal in de dijken in de omgeving.

De rechter poorttoren werd rond 1840 gesloopt, waardoor alleen het linker torentje overbleef. Dit torentje deed in de loop van de tijd dienst als gemeentegevangenis en stal. Het werd in 1936 en in 1981 gerestaureerd. Het staat op een door een brede gracht omgeven kasteelterrein, een eiland. Schuin tegenover het torentje staat aan de weg langs de Oude Rijn een bouwhuis uit 1648 dat voor allerlei doeleinden is gebruikt. Dit wordt ook wel aangeduid met het koetshuis van Groot Poelgeest.



Foto Albert Speelman het torentje van Groot Poelgeest



Koetshuis Groot Poelgeest

Toen de familie in 1705 uitstierf, verviel ook het kasteel. Blijkbaar was er geen geld meer beschikbaar voor het onderhoud, terwijl het wonen op het kasteel ook al geen onverdeelde genoeg was vanwege



Fysio-Experts houdt u thuis bezig!

In deze tijd, dat je niet naar de praktijk kunt komen,

doet Fysio-Experts

de behandelingen via E-consults en work-outs.

Net als andere fysiopraktijken is ook die van Fysio-Experts aan de Rijndijk te Hazerswoude gesloten; er vinden geen fysieke afspraken plaats. Dit geldt zowel voor de individuele patiënten als de groepstrainingen.

De praktijk is inmiddels ruim drie weken geleden fysiek dicht gegaan. Dit allemaal nadat er naar voren kwam dat een besmetting al kan plaats vinden nog voordat iemand ook maar de geringste verschijnselen vertoont.

1,5 meter afstand niet mogelijk!

De fysiotherapeut heeft immers een fysiek beroep en komt tijdens de behandelingen dichtbij mensen, waardoor het onmogelijk bleek om fysiek open te blijven. De praktijk was gelukkig al goed voorbereid op E-consults en heeft daar inmiddels al ruim een maand goede ervaringen mee. Voor mensen is het even wennen, juist omdat fysiotherapie altijd zo live (face tot face of in vele gevallen zelfs met aanraking) is. Maar het wordt erg gewaardeerd en is in deze tijd de enige oplossing. Op deze manier kan men een gesprek voeren over de klachten, wat testjes uitvoeren, bewegingen doornemen en exact de klachten bespreken qua advies en oefeningen. Daarnaast worden ook groepstrainingen live gedaan, dat is effectief en bovendien super leuk! Zo kan iedereen fit blijven, contact houden met groepsgenoten en daarover de juiste feedback van je eigen therapeut krijgen.

Fit blijven!

Verder worden er o.a. work-outs geplaatst op het YouTube kanaal van Fysio-Experts. Kijk daarvoor op <https://www.fysio-experts.nl/praktijk-informatie-fysio-experts-fysiotherapie-hazerswoude/fysio-experts-digitaal>. Daar kun je met eigen ogen zien hoe het er bij dit digitale werk aan toe gaat. Net als iedereen hoopt men ook bij Fysio-Experts dat deze periode snel voorbij is, maar maken ze er in de tussentijd het beste van.

Speciaal voor mantelzorgers

Op dit moment is men bezig met de voorbereiding van een gratis trainings- /ontspanningsuurtje voor mantelzorgers. Met name zij hebben het op dit moment extra zwaar. Parallel hieraan volgen de medewerkers van Fysio-Experts zelf specifieke trainingen, om op korte termijn de mensen, die van de intensive care af komen na COVID, zo goed mogelijk te kunnen helpen.

Heeft u vragen of wilt u meer weten over een behandeling, dan kunt u altijd contact opnemen met de praktijk, telefoon 071-740 0840 / 06 40 975 375, mail info@fysio-experts.nl.

De fysiotherapeuten van Fysio-Experts gaan samen met jou op zoek naar de beste zorg voor jou.

Stuur uw bericht, melding of activiteit naar:

info@groenehartkoerier.nl

kou en vocht. In feite was het kasteel toen al geen bezit meer van de Van Poelgeestfamilie. Het stond in 1692 te koop en werd gekocht door Aleida van Schellingwoude, de echtgenote van Johan Willem Ripperda. Daarmee kwam een einde aan het bezit van de Heerlijkheid Poelgeest en Koudekerk door de familie Van Poelgeest gedurende ruim 350 jaar.

Wij ontvangen leuke reacties op de inzendingen, soms rectificaties, aanvullingen of dankjes. Wij reageren op alle reacties, en vinden het leuk dat u meedenkt. Samen weten we tenslotte meer.

Mail naar: onslint028@gmail.com.

Volgende week gaat onze bijdrage over de 3 andere kastelen ooit gelegen aan de Lutlike Rijn.

Bewoners van Rhijndael in Koudekerk verrassen de zorgmedewerkers met Paasattentie

De mensen die in verzorgingshuis Rhijndael wonen zijn wegens corona afgesloten van de buitenwereld. Ondanks alle maatregelen en beperkingen zijn er ook positieve dingen. Medewerkers doen hun uiterste best om het de bewoners zo veel mogelijk naar de zin te maken.



Voor Pasen ontvangen de medewerkers hiervoor als dank van de bewoners een attentie in de vorm van een mooi Paasbrood.

Het coronavirus roept bij veel mensen vragen op. Rhijndael volgt de adviezen van het RIVM en GGD. Dat betekent dat er al bijna 3 weken een aantal drastische maatregelen van kracht zijn. Bewoners mogen de locatie niet verlaten, dit ter bescherming van de andere bewoners. Vrijwilligers mogen niet meer in Rhijndael komen. Het bezoek aan de bewoners is al vanaf 20 maart niet meer toegestaan. De dagbesteding is er niet meer. In Rhijndael wonen mensen met een kwetsbare gezondheid. Daarom de noodzaak maatregelen te treffen om te voorkomen dat het virus zich onder bewoners en medewerkers verspreidt. Ook voor de thuiszorg cliënten van Rhijndael zijn er maatregelen ter voorkoming van corona. Wel blijven de thuiszorg medewerkers op locatie zorg verlenen!

Hoe gaat het nu met de bewoners verzorgingshuis
Het gemis van de familie en vrienden is ontzettend groot. Verdriet, angst, heimwee, de medewerkers van Rhijndael hebben er dagelijks mee te maken. Medewerkers proberen toch het contact met familie in stand te houden door onder andere video bellen te organise-

chidee, ontelbare kaarten en tekeningen, lieve en bemoedigende woorden, optredens op het terras voor het restaurant van Rhijndael, mensen die zwaaiend langs komen, verrassingsmandjes met advocaat en kersenbonbons. Het is bijzonder alle aandacht voor de bewoners verzorgingshuis Rhijndael van familie, mensen uit het dorp en ook kinderen uit Koudekerk.

Alle waardering voor medewerkers en een bedankje

De bewoners van Rhijndael en de familie waarderen de fantastische zorg in deze bijzondere tijd. Ook alle lof voor de creatieve ideeën in deze corona tijd! De bewoners Rhijndael en de mensen die Thuiszorg ontvangen verrassen de medewerkers voor Pasen met een attentie. Als speciaal bedankje ontvangen alle zorgmedewerkers van Rhijndael voor Pasen een Paasbrood.

Namens hen heeft de Cliëntenraad Rhijndael geregeld dat alle 156 medewerkers van Rhijndael worden verblijd met een overheerlijk Paasbrood voorzien van een kaartje met woorden van waardering!



Een attentie overhandigen op 1,5 meter afstand...

WIJ ZIJN TROTS OP JOU ALS ZORGMEDEWERKER

Diepe bewondering voor wat je doet!
Je bent een echte held!

Dankjewel

Fijne paasdagen!

Cliënten Rhijndael

LENTE
Begin met bij de Keurslager

KEURSLAGERKOOPIE
SHOARMAPAKKET
500 GRAM VLEES (VARKENS OF RIP), 5 BROODJES EN
150 GRAM SAUS (KNOFLOOKSAUS OF SHOARMSAUS)
PER PAKKET 7,95

TROTS VAN DE SLAGER
RUNDERSCHNITZELS
4 STUKS 7,95

VLEESWARENTRIO
SCHOUDERHAM, FILET AMERICAIN EN ZEEUWS SPEK
3x100 gram 4,37

Jaap la Lau, Keurslager
Prins Bernhardstraat 21
2396GA Koudekerk aan den Rijn
071-341 64 26
www.lalau.keurslager.nl

voor mijn veiligheid
HOUD AFSTAND
afstandloof

"Krijtgroet" aan de Albrechtstate

Zaterdagmiddag was Frits Nijhof nog even bij het winkelcentrum en op weg naar huis kwam hij langs deze mooie - veel werk(!) - krijttekening op de stoep van de Albrachtstate. Of hij specifiek voor een opa/oma bestemd was kon hij niet achterhalen, maar ook voor alle andere bewoners is het een mooi hart onder de riem!



Schroom niet er gebruik van te maken. Ze zijn er voor u!

Van maaltijdservice tot hondenuitlaatservice

Specifiek voor inwoners van Benthuizen, Hazerswoude-Dorp, Hazerswoude-Rijndijk en Koudekerk aan den Rijn hebben Actief Rijnwoude, Tom in de buurt en Boost initiatieven ontwikkeld om inwoners van alle leeftijden zo goed mogelijk bij te staan in deze pittige tijd.

Overall in de gemeente ontstaan spontaan mooie initiatieven. Er wordt eten gemaakt en rondgebracht voor zorgmedewerkers en mensen in quarantaine. Er worden boodschappen gehaald, corona buurtappgroepen opgericht en men kan een luisterlijn bellen. Daarnaast treffen verschillende organisaties maatregelen, zoals een aangepaste dienstverlening of het annuleren van activiteiten. Op www.allesinalphen.nl/coronavirus

staat nu een overzicht van alle (bewoners)initiatieven en berichtgeving van maatschappelijke organisaties in de gemeente Alphen aan den Rijn. Naast initiatieven leest u ook informatie over bijvoorbeeld de genomen maatregelen in verzorgingshuizen of wijzigingen in dienstverlening van zorgpartners. Met als doel deze informatie verder te verspreiden.

Zelf een goed idee?

Heeft u een goed idee maar weet u niet hoe u dit verder kunt brengen? Tom in de buurt en Actief Rijnwoude ondersteunen bewoners- en buurtinitiatieven. Denk daarbij aan advies, het koppelen van bewoners met ideeën of gewoon even sparren. Stuur een email aan info@actiefrijnwoude.nl en u wordt verder geholpen.



AFHAAL EN BEZORGEN!

Van donderdag t/m zondag van 17.00 - 19.30 uur.

Regelmatig vernieuwde gerechten!

Vanaf heden tot einde coronacrisis.

Kijk op www.egelantier.com

HOUD AFSTAND EN BLIJF GEZOND!

Privés van Wiswes via videobellen!

'Vroeger' kwam ze bij je thuis. Gewapend met rekenmachine en ruitjespapier zat ze naast je.



Aan de keukentafel of achter je eigen bureau kreeg je bijles van haar. Nu gaat dat iets anders. Minder stress in de wiskundeles via videobellen! Lisa Wessling van Wiswes zit voor je klaar achter de computer en voor haar eigen whiteboard :D Op deze manier kan ze jou op een goede en duidelijke manier uitleg blijven geven op afstand. Geen klasgenootjes meer waarmee je samen het huiswerk kon maken en mama vind het ook wel erg moeilijk? De professional helpt je nog steeds!

Een uur lang vragen stellen en persoonlijke uitleg krijgen. Op je eigen manier en in jouw tempo helpt ze je uit te zoeken waar jouw knelpunten zitten. Lisa begeleidt je en legt dat lastige onderwerp nog een keer uit. Op een iets andere manier dan de uitleg in je boek. Lisa heeft simpele tips en trucs voor lastige sommen. Haar manier van uitleggen is helder en duidelijk te begrijpen voor iedereen. Gestructureerd bijlessen voor de opdrachten die je iedere week in je mailbox krijgt van je eigen docent of een enkele les voor een bepaalde toets? Lisa is zeer

flexibel in haar tijden. Via videobellen kom je snel tot de 'kern van de zaak' en kan een heel uur soms net iets te lang zijn. Gerichter een paar vragen stellen? Een half uur is nu ook mogelijk.

Lisa: "In het begin vond ik het wel erg moeilijk om al mijn leerlingen af te zeggen. Ik kwam immers bij iedereen thuis om te helpen en dat 'mocht' ineens niet meer. Maar na een paar dagen creatief bezig te zijn met haaknaald en wol, belde een moeder mij met de vraag: 'Zullen we proberen om via videobellen mijn dochter toch de lessen te geven die ze hard nodig heeft?' En toen viel het kwartje. Natuurlijk kan dat! Na de succesvolle test-les heb ik al mijn leerlingen ingelicht en heb ik een whiteboard aangeschaft :D"

Rekenen en wiskunde voor de basisschool en voortgezet onderwijs. Een mooie bijkomstigheid: Lisa reist nu virtueel door heel Nederland. Meer info of direct een afspraak maken? Wiswes; Lisa Wessling; 06-11464757; info@wiswes.nl; www.wiswes.nl

| Initiatieven in Rijnwoude op een rij | | | |
|--|---|--|---|
| Boodschappendienst & Burenhulp | 06-23517778 06-23328302 | Yvonne Zaat Ans Nijkamp Jos Timmermans | Info@actief-rijnwoude.nl |
| Hondenuitlaatservice | 06-48384184 06-45094267 | Sandra de Heij Linda Timmermans | s.de.heij@participe.nu linda@actief-rijnwoude.nl |
| Luisterlijn (van 9.00 – 12.00) | 06-42339181 06-15130774 06-81256668 06-28194476 06-23328302 | Tom in de Buurt Tom in de Buurt Tom in de Buurt Tom in de Buurt Actief Rijnwoude | Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag |
| Opkikkertjes app | 06-29508442 | Bernard de Vries | bernard@actief-rijnwoude.nl |
| Mantelzorglijn | 06-81256668 06-42339181 | Saskia Posthuma Elly van Doijewaard | Tom in de Buurt |
| Kaarten/tekening actie naar ouderen | Speciaal voor kinderen | Stuur een kaart of tekening naar een Opa of Oma in... | Rhijndael , Europasingel 2, 2396 EM Koudekerk a/d Rijn Driehof , Dorpsstraat 27, 2391 BB Hazerswoude Herbergier , Frederik van Eedenplein 4b, 2394 EB Hazerswoude-Rijndijk |
| Puzzel ruilbeurs | Voor wie van puzzelen houdt... | Actief Rijnwoude i.s.m. de supermarkten | Albert Heijn Koudekerk a/d Rijn Jumbo Hazerswoude-Rijndijk. Plusmarkt Benthuizen Albert Heijn Hazerswoude-Dorp |
| Boeken ruilbeurs | Voor wie van lezen houdt... | Actief Rijnwoude i.s.m. de supermarkten | Jumbo Hazerswoude-Rijndijk. Plusmarkt Benthuizen Albert Heijn Hazerswoude-Dorp |
| Maaltijdlijn (bestellen tot donderdagochtend) | 06-23987974 | Joke de Vries | vriesjo56@gmail.com |
| Menu voor komende week | Andijviestamppot met spekjes. En dat opnieuw voor de prijs van € 3,- per maaltijd. | | |

Het is angstig stil op de sportcomplexen

door Diana Baak

Sinds medio maart liggen de activiteiten van sportclubs stil. Lekker de stress van je af sporten is er nu even niet bij. Ook missen de sporters zelf, maar ook de supporters en actieve vrijwilligers de gezelligheid van het bij elkaar zijn. Een aantal clubs vertellen hoe dat is.



De accommodatie van Hazerswoudse Boys verlaten in het zonnetje....

Voetbalvereniging Hazerswoudse Boys

De competities van het amateurvoetbal worden dit jaar als gevolg van de coronacrisis niet uitgespeeld. Dat betekent geen kampioenen en geen promotie en degradatie. "We begrijpen natuurlijk dat deze maatregel nodig is, want gezond blijven is het belangrijkste", geeft voorzitter Peter Versteeg aan. "Het is voor het voetbal zelf natuurlijk een tegenvaller, maar net zo erg voor het sociale gebeuren eromheen. Elke zaterdag komt een vaste ploeg naar de wedstrijden van 'hun ploeg' kijken en daarna beleven zowel sporters als vrijwilligers en supporters

een gezellige 'derde helft'. Die saamhorigheid is nu weggevalen."

Ook financieel worden de sportclubs door de gedwongen sluiting voor uitdagingen gesteld. Versteeg: "De kosten voor onderhoud van het complex en voor betaalde krachten lopen natuurlijk gewoon door en daar staan geen inkomsten uit baromzet tegenover.

Ook het wegvallen van inkomsten uit evenementen, zoals Koningsdag, de kindertriatlon en de polderlopen, raakt ons als club in de portemonnee." De onderhoudsploeg die uit vrijwilligers bestaat, is nog wel elke

dag aan de slag voor het groenonderhoud en het maaien van de grasvelden. "Elke dag was er wel iets te doen op het com-

plex, voor jong en oud, maar nu is het er angstig stil geworden", aldus Versteeg.

ons er doorheen' steekt tenniscrateraar Allard Schaap van de Benthuisense Tennisclub BTC de leden een hart onder de riem met creatieve tennis workouts op video. Zo laat hij onder andere zien hoe je van een muurtje in de tuin een handig oefenmuurtje kunt maken. "Ik probeer mijn lesgroepen zo toch een beetje actief te houden", vertelt Schaap. "Dit jaar is voor BTC ook een jubileumjaar en bestaan we 50 jaar. We hopen als jubileumcommissie waarvan ik ook deel uitmaak dat de festiviteiten die we hiervoor in september hadden gepland door kunnen gaan".

Taekwondo in Hazerswoude-Rijndijk

Taekwondo is een contactsport, dus pas zolang het '1,5 meter afstand houden' gebod van kracht is zal er niet getraind kunnen worden in de sportschool zelf. De meeste leden zijn kin-

terras opnieuw aan te leggen, inclusief het vervangen van de verlichting. Een hele klus waarvoor volgens hun website met 7 kruiwagens 850 tegels met een gewicht van 25.000 kg naar de container zijn gekruidd, 9000 kg zand naar het terras is gereden, 5000 kg tuinaarde in bloembakken is gestort, het terras vol zand is uitgevlakt, grondkabels voor de verlichting zijn ingegraven, geulen voor de afwatering zijn gegraven en al het groen is gesnoeid.

Afwachten wanneer er gebruik van gemaakt kan worden.

En dat was er allemaal op gericht om eind maart het nieuwe tennisseizoen met een frisse start te kunnen openen. Het werk is niet voor niets geweest, maar de bewonderaars komen pas later...

GVV Aspasia

GVV Aspasia is een omniver-



Tennis is bij BTC en Artesia ook een kwestie van behelpen...



Bij Artesia in Koudekerk wordt hard gewerkt....

derer in de basisschoolleeftijd. "De club probeert onder andere via Facebook en een 'wedstrijd app groep' met filmpjes van sportende kinderen, contact te houden. Verder hebben wij oefeningen op YouTube geplaatst zodat er thuis geoefend kan worden", vertelt Ronald de Tombe. "We missen vooral de interactie met onze leden, want we zijn toch gewend om veel tijd met ze door te brengen. Financieel maken we ons op dit moment nog geen zorgen maar het zal uiteindelijk wel afhangen van de duur van de maatregelen".

Ondersteuningsregelingen

Om de financiële nood te lenigen waarin vrijwel alle clubs terecht komen worden, zowel via de landelijke overheid als via de sportbonden en NOC*NSF, steunfondsen ingericht. Ook de gemeente Alphen aan den Rijn heeft een maatregel genomen om ervoor te zorgen dat sportclubs en culturele instellingen die nu al acuut in de problemen zijn gekomen, in de lucht te houden. Zo wil de gemeente directe faillissementen voorkomen. Er wordt al goed beroep gedaan op dit noodfonds.

BTC Benthuisen

Onder de titel 'Samen slaan we

eniging met gymnastiek en volleybal. De club is zowel actief in accommodatie De Ridderhof in Koudekerk aan den Rijn als in sporthal de Cirkel in Hazerswoude-Rijndijk. "Omdat het een vereniging met meerdere sporten is zou je denken dat het bij iedere tak anders is, maar toch wordt wel hetzelfde ervaren", vertelt voorzitter van het bestuur Paul van Wetten. "De gym geeft nog lessen online, zodat de kinderen toch kunnen oefenen, maar bij de volleybal is dit een stuk moeilijker qua oefeningen. Toch durf ik wel te zeggen dat iedereen het sociale aspect het meeste mist. Sporten kun je thuis altijd nog op de een of andere manier, maar dat we elkaar op dit moment niet ontmoeten om samen te sporten hakt er veel meer in."

Tennisvereniging Artesia

Bij Artesia in Koudekerk aan den Rijn was eind februari/begin maart een grote ploeg van vrijwilligers aan de slag om het

MEEGA VOORDEEL WEEFEEK

GOEDKOPER - NERGENS GOEDKOPER - NERGENS

PER STUK
7.99

Robijn, Omo of Sun grootverpakking
Alle flessen van 3000 - 4000 ml, dozen van 4731 gram of pakken met 58 - 62 stuks
Van ~~18.99~~ - ~~19.99~~



2 PAKKEN
9.99
Heineken of 0.0 met draaidop
2 pakken met 12 flesjes van 0.25 liter
Van ~~13.18~~ - ~~18.78~~



NU
50% KORTING
Grillworst naturel of met kaas
Alle stukken van 200 - 250 gram
Van ~~2.58~~ - ~~3.22~~
Voor 1.29 - 1.61



PER STUK
0.99
Casinobrood
Alle soorten
Van ~~1.29~~



4 FLESSEN
5.99
Coca-Cola
4 flessen van 1.5 liter
Van ~~6.95~~ - ~~8.36~~

Deze acties zijn geldig van woensdag 15 t/m dinsdag 21 april 2020. Zet- en drukfouten voorbehouden.